

Toekomst Zaaïen bij Doornik Natuurakkers in Bommel

Protest én positieve actie

Daar gaan ze, groot en klein, al zaaïende over de akker. Zijn we soms in de vorige eeuw beland? Of bij de Amish in Noord-Amerika? Nee, we zijn bij Doornik Natuurakkers van boer Louis Dolmans in Bommel. Anno 2014 wordt hier Toekomst Gezaaid.

DOOR INEKE BERENTSCHOT

Het begon in 2006 in Zwitserland met initiatiefnemers Ueli Hurter, biodynamisch boer op 'Ferme l'Aubier', en Peter Kunz, teler van zaaigoed voor biologische granen. Zij vinden dat je plantenzaad niet met alle middelen moet manipuleren, maar met respect moet cultiveren tot gezonde voedingsplanten voor de mens. Per slot van rekening zijn wij in dit aardse bestaan afhankelijk van planten, daarmee moeten we verantwoord omgaan. Zo bedachten ze Toekomst Zaaïen; enerzijds als protest tegen genetische manipulatie van zaaigoed, anderzijds als positieve actie om de consument te betrekken bij de cyclus van het graan. Inmiddels is de actie een jaarlijks evenement bij ruim tweehonderd boeren in veertien Europese landen.

Ebner Rotkorn

Voor de Toekomstzaaiers bij Doornik Natuurakkers van Louis Dolmans in Bommel stond 90 kilo spelt van het ras Ebner Rotkorn klaar. De deelnemers liepen op gelijke afstand van elkaar al zaaïend naar de overkant. Gaat dat



Ebner Rotkorn-spelt.

Foto: Theo Rombout



Toekomst Zaaïen bij Doornik Natuurakkers.

Foto: Liesbeth Sluiter

goed komen met deze spelt, rondgestrooid door ongeofende enthousiastelingen?

Dolmans: 'De volgende dag rijdt er altijd nog een tractor over de akker met extra zaad en met een soort eg, die de kluiten los maakt en de zaden mengt met de grond. Alleen hadden we dit jaar pech. Twee dagen regen. Pas op de avond van de derde dag was de akker droog genoeg om nog eens 60 kilo bij te zaaïen en alles goed te verdelen. Het had geen dag later moeten gebeuren, want de korrels begonnen al te ontkiemen.'

Kosten

Eerst vertellen boer en bakker iets over de afgelopen oogst. Dan gaat iedereen zaaïen. Daarna is er limonade en kan er van het brood worden geproefd. Het geheel duurt anderhalf uur. De kosten voor Dolmans – huren van de schuur van Landgoed Doornik, koffie en thee

aldaar en frisdrank voor na het zaaïen – bedragen in totaal zo'n € 300. De bakker moet zijn eigen promotiebudget aanspreken. Bij Dolmans kwamen drie BioBakkers met een bestelbus, een kraam en diverse soorten brood en gebak.

Boer en bakker moeten samen zorgen dat er Toekomstzaaiers komen. Ten dele worden ze hierbij geholpen door Stichting Demeter (biodynamische vereniging), de Stichting Zaaigoed en door de sponsors van dit jaar, Ariza, BioBakker, De Nieuwe Band, EkoPlaza en Estafette Odin.

Verbinding, dat is wat hier gebeurt. Mens met zaad, mens met akker, boer met bakker, consument met bakker en uiteindelijk mens met brood. Gaan we dat in Nederland meemaken, in het najaar van 2015? Dat er ook buiten het biologische circuit wordt gezaaid? Wie pakt de handschoenen op?